

Nine Stolk over Jordanië

Jordanië ligt in het Midden-Oosten. Hier heeft de Arabische lente geen wortel geschoten. Het is een bijzonder veilig land en zelfs in het noorden merk je niets van de problemen die momenteel in Syrië zijn.

De mensen zijn bijzonder vriendelijk en iedereen heet je op straat welkom omdat ze erg blij zijn met toeristen en bezoekers die de moeite nemen om naar Jordanië te komen. Ze knopen graag een gesprek met je aan en velen spreken ook een beetje engels. De mensen zijn enorm gastvrij en in elke winkel wordt je uitgenodigd voor een kopje thee, ook al wil je niets kopen.

Het kan er in de zomer behoorlijk warm zijn, maar in de winter ook koud. Het is dus afhankelijk van het jaargetijde dat je Jordanië bezoekt wat je aan kleding mee moet nemen, maar een dikke trui komt altijd goed van pas. En 'laagjes' zijn altijd handig. Je moet je wel altijd goed beschermen tegen de zon.

Jordanië is een liberaal islamitisch land. Ze zijn gewend aan toeristen en hun andere manier van kleden, maar uit respect voor hun geloof en cultuur adviseer ik iedereen altijd om er niet te bloot bij te lopen. Dus knieën en oksels niet zichtbaar. Ook i.v.m. de felle zon is het plezierig om je lichaam bedekt te houden met iets van dunne katoenen kleding in de zomer. Goede wandelschoenen zijn een aanrader.

Voor in de woestijn van Wadi Rum hoef je niet te veel mee te nemen. Wat bagage voor 2 nachten, een slaapzak een zaklantaarn en natuurlijk je fototoestel. 's Morgens, bij zonsopgang, is het licht op z'n mooist en zijn de kleuren fantastisch.

Wat je beslist moet eten als je Jordanië bezoekt zijn mezze (allemaal kleine warme of koude gerechtjes die je met brood eet). Maar een echte aanrader is ook Magluba, een stoofgerecht van rijst met kip of lamsvlees, wat omgekeerd geserveerd wordt. Het eten is er verrukkelijk en ook voor vegetariërs is er volop keus. Een heel bijzonder drankje is : asier lemon bi nana (limoensap met mint) Het is heerlijk verfrissend en dorstlessend.

Ja, Jordanië is echt de moeite waard om te bezoeken. De vriendelijke bevolking geeft je een heel genuanceerd beeld over de islam. In het zuiden zijn de mensen nog heel traditioneel, maar in de stad Amman zie je een heel ander beeld. Veel moderne jonge vrouwen, ook veelal zonder hoofddoek. Het is heel bijzonder om die uitersten te ervaren.