

## 23 daagse rondreis Mexico, Guatemala en Honduras 16 maart t/m 7 april 2016 Sawadee

### De magie van de Maya's

**Woensdag 16 maart:** Met de bus en trein naar Schiphol. We hebben eerst een vlucht van ongeveer 50 minuten naar **Parijs**. Daarna lopen we direct via de transfergate naar de volgende vertrekgate. Na een lange vlucht van ongeveer 11 uur zijn we in **Cancun, Mexico**. Het is vijf uur lokale tijd en rond de 28 graden. Heidi, onze gids voor deze reis, staat al te wachten samen met de chauffeur bij een klein busje. Onze groep bestaat uit 14 personen en Heidi, onze gids die al 12 jaar in Guatemala woont. Na een uur zijn we in ons eerste hotel. Heidi stelt voor om samen te gaan eten vlakbij ons hotel. We gaan maar meteen wennen aan de taco's, guacamole en bruine bonen. We eten buiten bij een klein restaurant een klein stukje lopen vanaf ons hotel. De groep lijkt gezellig.



**Donderdag 17 maart:** Om half 8 vertrek. Helaas gaan we met een klein busje en hebben dus niet veel ruimte, maar het is te doen. We gaan op weg naar **Chichén Itzá**, de bekendste Mayastad ter wereld. Eén van de zeven wereldwonderen (Unesco werelderfgoed). Na een uur rijden komen we in een andere staat en daar moeten we de tijd weer één uur terugzetten. Na weer een paar uur



rijden komen we bij het tempelcomplex aan. Dit was één van de belangrijkste steden van de Maya's, gelegen op het schiereiland Yucatán. In de stad staat o.a. **de Piramide van Kukulcán**. Chichén Itzá betekent in het Maya; de bronnen van de Itzá. **De El Castillo tempel** in een trappiramide vorm, is rond 800 gebouwd over de oudere piramide heen. De tempel fungeert als een kalender. De 18 niveaus zouden de 18 maanden van de Maya kalender zijn en de totale treden is 365 (dagen per jaar) en het aantal vlakken aan de zijanten is 52. Verder zie je hier veel oorlogszuchtige afbeeldingen; krijgers, adelaars die harten uitrukken en doodshoofden. Ook afbeeldingen van **Quatzalcoati**, de gevederde slang in mensengedaante zijn teruggevonden. Ook de regengod **Chac** is te zien. Verder zijn er veel **cenotes**, grote putten in de openlucht. Deze werden gebruikt voor het brengen van offers, priesters gooiden er offers in voor de goden. Verder zien we grote ringen, dit was voor het balspel. Op een veld van 160 meter lang bij 75 meter breed werd een balsport, **pelote**, gedaan. Het wordt nog steeds gespeeld met een grote bal van 5 kilo, de spelers mogen de bal niet aanraken met hun armen en benen, maar alleen met hun heupen en bovenlijf. Meestal werd het gespeeld in teams en soms één tegen één. De doelen waren de ringen die aan de muren bevestigd waren. De verliezers konden worden geofferd en dat was weer een eer. De volgende dag, in Meridá, zien we dat dit wordt nagespeeld. Twee keer per jaar is er iets bijzonders te zien, als de dag net zo lang is als de nacht. Als de zon precies boven de evenaar staat valt de schaduw van de zon zo langs de hoeken op de trappen van de tempels, dat het lijkt op een kronkelende slang. Tussen de tempels, als je precies in het



midden staat en in je handen klapt, zou de echo het geluid van een typisch Mexicaanse vogel moeten zijn. De restauratie van de tempels is heel mooi gedaan, er zijn mooie maskers en afbeeldingen te zien op de gevels van de tempels. Op het terrein zijn veel leguanen, zowel grote als kleine. Daarna gaan we lunchen en op deze locatie is ook een natuurlijke cenote, een bron, waar we kunnen zwemmen, hij ligt in een diepte van een

grot. We rijden naar **Meridá**, naar ons hotel. We lopen naar de overdekte lokale markt, er wordt vooral groenten en fruit verkocht en we zien hoe vrouwen de taco's maken en bakken. Aan het eind van de middag gaan we wat nader kennismaken met de groep.



**Vrijdag 18 maart:** Vertrek half 9, de chauffeur komt uit de buurt van Meridá, dus hij kent de omgeving, hij rijdt naar de grote **plaatselijke begraafplaats**. Er staan veel grote, gekleurde familiegraven, de één nog mooier gedecoreerd dan de andere. Rond half 11 zijn we het **National Park Celestún**. We maken een **boottocht** door het gebied van o.a. **flamingo's en pelikanen**. Ook varen we nog een stukje door de mangrove, we hadden hier kunnen zwemmen, als er niet een krokodil was gezien, dus vandaag maar even niet! Daarna gaan we naar het strand aan de **Golf van**

**Mexico**, daar lunchen we en hebben heerlijk vrije tijd tot half 4. We gaan zwemmen in de zee en liggen op het parelwitte strand, vervelend! Daarna weer terug naar ons hotel in Meridá. We eten 's avonds in het centrum en zien ook nog een deel van een nagespeeld balspel van de Maya's.



**Zaterdag 19 maart:** We vertrekken om kwart voor 8 en rijden in 1 ½ uur naar **Uxmal**. Een mooie tempelsite, de enige die op een ovaal platform is gebouwd. Unesco Wereld erfgoed. Ook deze is weer mooi gerestaureerd. Er staat o.a. **De Tempel van de Toveraar en het Nonnenklooster** en er is een mooie binnenplaats. Ook hier weer mooie decoraties op de gevels en weer veel afbeeldingen van de regengod Chac.

We beklimmen een tempel en hebben een mooi uitzicht over een deel van het complex. Het is behoorlijk warm en we zien ook hier weer veel leguanen die genieten van de zon. We gaan naar een restaurant voor een traditionele lunch, met **limasoep** en **conchinita pibil**, een slow geroosterd vleesgerecht met diverse kruiden en annattozaad dat gegaard wordt onder de grond. We mogen helpen om taco's te maken. En we sluiten af met een tequilladrankje. Daarna rijden we naar **Campeche**, we hebben een hotel met uitzicht op zee. We gaan later die middag naar het centrum. Unesco Wereld Erfgoed. De huizen zijn kleurig en de straatjes zien er gezellig uit. Er is ook een mooi centraal plein met een mooie kathedraal. 's Avonds eten we in het centrum en zien vanaf het balkon van het restaurant een lichtshow over de geschiedenis.

**Zondag 20 maart:** Vertrek om half 8. We hebben een lange reisdag. We gaan, buiten het programma om, naar **Edzna**, dit is iets omrijden, maar wel de moeite waard. Het is een uurtje rijden. Het is een mooie site met oa. **De Tempel met de Vijf Verdiepingen** en de **Tempel van de Maskers**. Er zijn zelfs nog authentiek bewaarde maskers te zien. Onderweg lunchen we met grote stukken vlees, waar het restaurant om bekend staat. Het gaat regenen wat de rit saaier maakt. We komen om half 5 aan in ons hotel in **Palenque**. We eten in de buurt van het hotel.



**Maandag 21 maart:** Het heeft de hele nacht behoorlijk hard geregend en bij het opstaan nog steeds. Na overleg besluiten we dat het ons beter lijkt om later naar de **ruïnes van Palenque** (Unesco wereld erfgoed) te gaan. Na het ontbijt gaan we naar de supermarkt, iets verderop, om de tijd te doden. We zwichten voor de overheerlijk ruikende en uitziende muffins en nemen voor de hele groep muffins mee. Om half 11 gaan we, ondanks dat het nog steeds regent, naar de site. Voorzien van poncho's,

regenjacks en paraplu's gaan we op weg met een zeer leuke gids. Het is een mooie site en de kleuren van de tempels zijn door de regen extra gekleurd. Helaas is het erg drassig en blijft het regenen en is het foto's nemen moeilijk. Er zijn zelf bewaard gebleven fresco's. We beklimmen een aantal tempels, het is wel oppassen met de gladde stenen. Ook het uitzicht is niet helder. Rond 1 uur is het toch droog geworden en we besluiten om eerst te gaan lunchen en dan naar het **ecopark Aluxes** te gaan. Dit is een aardig park met veel dieren in een jungleachtige sfeer. Met een taxibusje gaan we terug naar ons hotel. S' avonds regent het weer, maar we hoeven maar een klein stukje te lopen naar hetzelfde restaurant van gisteren, daar was het goed. En nu ook weer.



**Dinsdag 22 maart:** Vertrek om kwart voor 8. We gaan eerst naar de **Misol Ha waterval**. We lopen via een loopbrug naar de waterval en kunnen er zelfs onderstaan. We kunnen helaas niet verder eronderdoor vanwege de regenval van gisteren. Dan rijden we nog 1 ½ uur naar de **Aqua Azul watervallen**, helaas is dit water niet mooi helder en dit is een heel toeristenpark met allemaal kraampjes op de weg naar boven. Maar het is een geweld van vallend water. We



gaan verder richting **San Christóbal de las Casas**. We lunchen onderweg op een mooie locatie met een mooi uitzicht. Rond half 5 komen bij ons hotel aan. We gaan naar de overkant, naar de lokale markt die zowel binnen als buiten is. Heel kleurrijk, maar omdat ons verteld is dat de lokale bevolking niet gefotografeerd wil worden durven we niet zo goed foto's te nemen van de mensen met hun typische **lokale klederdracht**. De vrouwen dragen wollen rokken en geborduurde blouses en omslagdoeken. De groenten en fruit zijn mooi opgestapeld en ziet er goed uit. Ook in de hallen binnen ziet het er goed uit, mooi fruit en bloemen. Vlak voordat we gaan eten in de stad, komt Anita, een kennisje van Heidi. Zij maakt o.a. pennen van gekleurd garen met namen. Ze laat zien hoe ze dat doet. Wij gaan met z'n allen eten in de koloniale binnenstad.



**Woensdag 23 maart:** Vertrek half 9. We gaan naar twee Maya stammen die nog redelijk authentiek leven. De **Zinacatan** en de **San Juan Chamula**. Ze hebben een mengeling van katholicisme en Maya gebruiken. Je mag ze beslist niet fotograferen, maar wel als je ze betaald!?! In de kerk staan geen banken, maar langs de kanten op de grond staan brandende kaarsen en er liggen dennennaalden op de grond. Er worden per jaar een paar personen aangewezen om de kerk te onderhouden, het kost wel veel tijd en geld

maar het is een hele eer. We bezoeken ook een huis dat opengesteld is voor de bevolking. Vanwege de Pasen is dit mooi versierd met bloemen en offers. Verder bezoeken we een overdekte lokale markt. En op het plein voor de kerk is nog een markt. We drinken een drankje en gaan naar de andere stam. We gaan ook naar een huis waar tevens een weverij is en we worden in **traditionele bruidskleding** gestoken. Er worden taco's gemaakt en die mogen we proeven. De vrouwen in deze

beide dorpen dragen mooie geborduurde blouses of capes en donkere rokken met of zonder borduursels. De mannen dragen vooral poncho's en cowboyhoeden. Ons busje zet ons af in het centrum van San Cristóbal de las Casas en we gaan eerst lunchen in een leuk restaurant en daarna wandelen we door het centrum, drinken we wat en met taxi's gaan we terug naar ons hotel. Daarna lopen we nog een keer over de lokale markt, het is druk en de mensen zijn erg aardig, nu durven we beter foto's te maken. 's Avonds gaan we met een lokaal busje weer het centrum in en we eten lekker tapas.

**Donderdag 24 maart:** Vertrek 6 uur. We hebben een lange reisdag voor de boeg, we gaan naar **Guatemala**. Rond 8 uur stoppen we bij een benzinestation voor koffie. Rond 10 uur zijn we bij de grensovergang. De wegen in Mexico zijn over het algemeen best goed, alleen zijn er ontzettend veel drempels op de weg, dus we moeten steeds langzaam over de hobbels. De automobilisten houden goed rekening met elkaar en geven eerder voorrang dan dat ze het nemen, dus het is redelijk veilig. We nemen afscheid van onze chauffeur en we mogen al vrij snel door. Samen met onze koffers gaan we op een pick-up auto en worden naar onze volgende, grote, bus gereden. De koffers gaan weer in het bagageruim en we kunnen weer verder. Wat direct opvalt, is dat er weinig tot geen drempels op de wegen zijn, maar wel weer veel zwerfvuil. Onderweg lunchen we met een kippetje met patat en een broodje hamburger. Even later stoppen we om te tanken en staan we op een kruispunt waar



heel veel "**chickenbussen**", oude schoolbussen, langsrijden en stoppen om mensen op te pikken. Het zijn mooi beschilderde bussen, waar de mensen met hun bagage en klein vee meerijden. De chauffeur rijdt meestal heel hard, want hoe meer mensen er in kunnen en hoe eerder hij op de plaats van bestemming is, des te meer verdient hij. Een andere man roept de mensen en helpt hen met de bagage en schreeuwt de bestemming. Leuk om te zien. Onderweg zijn nog veel lemen huisjes en **pila's**, een stenen wasbak met drie

bakken en buiten staan veel traditionele sauna's. Als we uiteindelijk bijna in **Panajachel** aankomen, moeten we omrijden omdat ze al bezig zijn met de **alfrombra's, de "kleden"** die ze maken voor de Pasen. De bus stopt in het dorp, wij lopen naar ons hotel en de bagage wordt met een pick-up gebracht. Het is heel druk, de lokale bevolking heeft vakantie vanwege de Pasen en er zijn veel toeristen. Het is dé plaats van de hippies. Ons hotel ligt net buiten het drukke centrum. Het heeft een mooie tuin. Rond 7 uur gaan we met de hele groep eten in het dorp.

**Vrijdag 25 maart:** We hebben een **vrije ochtend**, maar we gaan met een lokaal bootje naar **Santa Cruz**, een dorpje aan de rand van het meer om vandaar uit een wandeling te maken langs een deel van het meer. Het is ongeveer 15 minuten varen en dan stappen we aan wal. We lopen meteen al verkeerd maar als we staan te kijken en overleggen hoe we verder zullen gaan of terug moeten lopen, komt er een Engels sprekende man naar ons toe die vertelt hoe we verder kunnen. Ondanks dat het vroeg is, is het al behoorlijk warm. Het is een leuke wandeling met prachtige uitzichten over het **meer van Atitlan**. Jammer dat het niet helemaal helder is. Na dik anderhalf uur zijn we in **Jailbalito** en gaan daar weer met een lokaal bootje terug naar Panajachel. We drinken eerst wat en lopen dan terug naar het centrum om daar wat te gaan eten, ook hier kijken we uit op het meer.





Om 2 uur gaan we met de hele groep naar **Santiago**, ook een dorpje aan het meer. We stappen aan boord van een boot, we moeten ongeveer 3 kwartier varen. Het waait behoorlijk hard en er zijn gewoon golven, de boot vaart hard en de boot klapt over het water. In Santiago zien we de **alfrombra tapijten**, de gekleurde “kleden”. Zo dat is mooi! De dorpingen maken op straat met gekleurd zaagsel diverse afbeeldingen. De mensen zijn er uren mee bezig en het is de bedoeling dat de processie over de kleden loopt. Het is dan vernietigd, de resten worden opgeveegd, maar dan worden er later weer nieuwe kleden gemaakt. Er zijn rond de Pasen op verschillende dagen meerdere **processies** het begint op de zondag voor Pasen tot en met Paaszondag .

De straten zijn ook versierd met vlaggen. De altaren die gedragen worden vertellen het verhaal van de kruisiging van Jezus. Het Maria altaar wordt alleen door vrouwen gedragen. Er is ook veel wierook. We gaan een kijkje nemen bij en in de kerk, het is zowel binnen als buiten erg druk, de mensen hebben prachtige traditionele kleding aan, met veel kleuren en borduursels. Op het plein voor de kerk zitten hele families te wachten op de processie. Wij zelf zoeken een mooie plek op om de eerste processiestoet aan zien te komen. We staan zo dat we het eerste altaar zien komen. Er wordt een rij aan beide kanten van de kleden gevormd met Romeinse soldaten en mannen met haken op lange stokken zorgen ervoor dat de elektrische bedrading niet wordt geraakt. Heel langzaam komt de grote stoet dichterbij. Het gaat met heel veel wierook gepaard. Een paar stapjes vooruit en dan weer een paar achteruit, in een soort cadans. De dragers worden af en toe afgelost want de altaren zijn groot en zwaar, maar het is een hele eer om daar deel aan te nemen. Boven de straten hangen ook een soort bogen met bloemen, groenten en fruit. Daarna gaan we weer met de boot naar **San Juan**, ook daar zijn ze bezig met kleden, hier maken ze ze ook maar hier zien we ze met dennennaalden en fruit en bloemen. Ook weer mooi. Soms gebruiken ze mallen en de andere keer maken ze de prachtigste kunstwerken zo uit de hand.



Dan gaan we weer een dorpje verder, naar **San Pedro** daar gaan we eerst wat eten en gaan later naar het plein bij de kerk om naar de avondprocessie te kijken.

**Zaterdag 26 maart:** Vertrek om 9 uur. We lopen naar de bus aan de rand van het dorp. We gaan op weg naar **Antigua**, dat is ongeveer 3 ½ uur rijden. We komen rond half 1 aan bij ons hotel, maar omdat de kamers nog niet klaar zijn, laten we de bagage achter en lopen het centrum in naar het park. We lunchen er met z'n zevenen en gaan daarna weer terug naar het hotel. Om half 4 lopen we naar de stad tegen de richting van de processie in, zodat we alles kunnen zien. Het is een grote processie, niet zo veel kleden, maar mooi om te zien. Wel heel veel wierook, goed tegen de muggen?! Hier zijn weer veel mensen in het zwart, en ook een vrouwenprocessie. 's Avonds gaan we in het centrum eten en zien we nog een avondprocessie.



**Zondag 27 maart:** We gaan de **Pacaya vulkaan beklimmen**. Daarvoor worden we om 6 uur 's morgens opgehaald met een busje. Het is ruim 1 ½ uur rijden. Samen met een Deens gezin met drie kinderen en een lokale gids komen we aan bij de voet van de vulkaan. Het belooft een pittige tocht te worden en daarom gaan er een paar jongens met paarden mee, daar kan je gebruik van maken om



de vulkaan op te klimmen. Het is inderdaad een steile zware klim, maar hier en daar een foto nemen en even een ademstop en dan lukt het ons toch. "Bovenaan" beland, lopen we nog een stuk over de grillige lavarotsen. Dan zien we tot onze verbazing een hutje staan waar een knul sieraden verkoopt, gemaakt van lavasteen. Hij laat ons ook nog een filmpje zien van de laatste uitbarsting in 2014. Uit sommige gaten van het lavasteen komt nog stoom, zo heet is het nog. We laten nog wat marshmallows smelten en

klimmen nog een laatste heuvel omhoog. Hiervandaan zouden we, met helder weer, een mooi uitzicht moeten hebben over het Meer van Atitlan, maar helaas. Dan dalen we af via steile heuvels met voornamelijk los zwart lavagruis. Het is oppassen dat we niet te snel gaan en niet vallen. Ruim 3 uur later zijn we weer beneden. Het was een zware maar mooie tocht. We worden weer teruggebracht naar Antigua, we douchen, eten wat en gaan dan weer naar een koffieplantage. Met een grote jeep worden we opgehaald en daar krijgen we een leuke uitleg over de soorten koffie, de plantage en een rondleiding door de fabriek. Aan het eind van de tour drinken we een kop koffie. We worden weer op een plein afgezet en lopen dan naar het plein van het centrum van Antigua. 's Avonds eten we weer in de stad.



**Maandag 28 maart:** Vertrek naar Honduras. We rijden door Guatemala stad en stoppen onderweg nog even voor koffie. Voor een vroege lunch stoppen we bij een restaurant waar we ook kunnen zwemmen in het zwembad. Omdat het behoorlijk warm is, is dat wel heel aantrekkelijk, dus terwijl we zwemmen, wordt het eten bereid. Na de lunch rijden we door naar de grens, daar komen we na drie uur aan en gaan zonder problemen de grens over. Dan is het nog een kwartiertje naar ons hotel in Copan. We lopen nog wat rond en hadden een

grote stad verwacht, maar het is een klein gemoedelijk centrum. We eten met z'n allen bij Via Via, een leuk restaurant gerund door een Belg. Daarna nog een drankje in een barretje, maar alles blijkt om half 10, 10 uur te sluiten.



**Dinsdag 29 maart:** Vertrek kwart over 8. In 10 minuten brengt de bus ons bij de ruïnes van Copan. (Unesco werelderfgoed). Het is nu al erg warm, dus krijgen we eerst binnen een uitleg over het complex. Daarna lopen we door een stuk jungle naar de ruïnes. Hier vliegen ook veel macaws en andere papegaaiachtige vogels. Het is niet de grootste site, maar wel één van de belangrijkste. Een uniek bouwwerk is een

hiërogliefentrap, gebouwd

langs een 30 meter hoge piramide. Meer dan 2000 hiërogliefen zijn in de 72 treden van de trap gekerfd. Een opmerkelijk bouwwerk is het balspeelveld. Het veld is smal met schuine wanden. Aan de zijkanten staan zes papegaaikoppen, in plaats van de ringen die bij andere balspeelvelden in Mayasteden werden aangetroffen. Verder zijn er mooie beeldhouwwerken en sculpturen te zien. Na ruim 2 ½ uur zijn we hier uitgekeken en gaan met een tuk-tuk naar de Macaw



**Mountain.** Een reservaat met diverse vogels zoals papegaaien, toekans, motmots en andere vogels in een jungleachtige omgeving. Wel aardig. Rond half 1 gaan we met de tuk-tuk terug naar het centrum en eten we bij ViaVia. Dan naar onze kamer om ons op te frissen na zo'n warme ochtend. Om 3 uur gaan we met een groepje een **alternatieve wandeling** maken door Copan. We lopen door achterstandswijken en over de lokale markt en Geert vertelt ons over de bevolking, de armoede, de corruptie en over de invloed van de drugshandel. Een indrukwekkende tocht. Na afloop krijgen we van hem een nieuw lees/leerboekje voor een kindje uit het dorp en mogen daar iets inschrijven voor het kind. De wandeling kost 10\$ waarvan de helft voor dit boekje is. Hij zorgt dat het naar het schoolje wordt gebracht. Dan weer terug naar het hotel en 's avonds eten we weer bij ViaVia.

**Woensdag 30 maart:** 8 uur vertrek. We gaan weer terug naar **Guatemala, naar Rio Dulce**. Onderweg een koffiestop en na een half uurtje weer verder. We zien onderweg veel vrachtwagens van Dole, Del Monte, Coca Cola en Chiquita. Onderweg verandert de omgeving, we zien veel palmbomen, bananenplantages en mooi geel gekleurde bomen. Rond 1 uur komen we aan bij een steiger en gaan met alle bagage aan boord van een bootje dat ons naar de overkant brengt, naar ons hotel aan het



water. We hebben een huisje direct aan het water, het is van alle gemakken voorzien, en ziet er leuk uit. Ook de gezamenlijke ruimte is leuk, we lunchen daar en spreken af, ondanks de hitte van ruim 40 graden, dat we een **wandeling** gaan maken door de privéjungle van het hotel. We krijgen een plattegrond mee en gaan op pad. We lopen

over smalle paadjes en een 15 meter hoge hangbrug, door de jungle. Er is ook een natuurlijke poel waar Theo zich in waagt, en verder een rubberplantage en we beklimmen een toren voor het uitzicht en dan na een warme en pittige wandeling zijn we weer bij ons hotel. 's Avonds eten we met z'n allen.



**Donderdag 31 maart:** Vertrek half 9. Het is nu al bijna 30 graden! We maken een leuke **boottocht over de Rio Dulce**. Onderweg zien we een **fort, veel pelikanen, aalscholvers** e.d. Na ruim twee uur komen we aan in **Livingston, een Garifunabevolking**, er heerst een Caribische sfeer met veel Bob Marley achtige muziek. De mensen zijn donkerder van huidskleur en hebben vaak rasta of kroeshaar, geen echte Guatemaltekers. We lopen wat rond en komen bij de kust. Een groepje mensen maakt spontaan wat muziek voor ons en we mogen meedansen. We lunchen met z'n allen met een heerlijke vissoep compleet met bananenbrood. Dan varen we terug met nog een tussenstop bij een **warmwaterbron**, waar we nog even ingaan. 's Avonds eten we weer met z'n allen.



**Vrijdag 1 april:** Half 9 vertrek. Met de boot worden we weer met al onze bagage teruggevaren naar de overkant, daar staat de bus. We hebben weer een lange reisdag voor de boeg. Rond 1 uur komen we in **Flores**, daar mogen we niet met de bus komen, dus lopen we 20 minuten naar een restaurant voor een lunch aan het **Meer van Petén Itzá**. Dan lopen we terug, maar doen eerst een paar boodschappen voor het ontbijt van morgen, als we in **Tikal** zijn, want dan gaan we al zo vroeg weg dat we niet in het hotel kunnen ontbijten. Dan weer met de bus verder. Rond half 5 zijn we bij ons

hotel in Tikal, het ligt midden in de jungle en meteen zien we al aapjes en vogels. We eten met z'n allen in het hotel en gaan vroeg slapen, want morgen moeten we om kwart over 4 al weg.

**Zaterdag 2 april:** Vertrek kwart over 4! Naar de **Tikal tempelsite** (Unesco werelderfgoed). De tempelsite is officieel pas om 6 uur open, maar voor wat extra geld kijkt de bewaking de andere kant op. Onder begeleiding van een gids lopen we met zaklantaarns door de stikdonkere jungle. Hij vertelt ons het één en ander over de beplanting en de dieren, hij laat ons o.a. een tarantula zien. We



beklimmen de **Tempel IV** (65 meter hoog) om daar vervolgens de **zonsopkomst** te zien en de geluiden te horen van het ontwaken van de jungle. Maar beide vallen heel erg tegen; het is en blijft mistig (dat schijnt in 90% van de dagen te zijn) en de dieren zijn in ieder geval niet in de buurt, ook niet de brulapen. Later blijkt dat bij het hotel dit wel goed te horen was. Jammer. We bezoeken meerdere plekken met pleinen en mooie tempels. We gaan ook nog een grot binnen waar een masker ligt, maar ook waar hele grote spinnen zitten. Het is een bijzondere plek zo in de jungle. Er zijn veel neusbeertjes en aapjes. Vanaf half 9 hebben we vrije tijd en lopen we nog een keer de tempel IV op voor een foto voor het uitzicht. Daarna lopen we terug naar het hotel, drinken koffie en gaan onze zwemspullen halen om bij het buurhotel bij het zwembad te gaan liggen. We lunchen en zwemmen daar en rond 4 uur weer terug. Eigenlijk zouden we nog een keer teruggaan naar de tempels, maar dan moesten we weer extra betalen en het is niet erg helder dus we vermoeden dat het uitzicht voor een zonsopgang niet spectaculair zou zijn. Dus we blijven bij ons hotel. 's Avonds met z'n allen eten in ons hotel.

**Zondag 3 april:** Vertrek om 6 uur, weer een lange reisdag, nu door **Belize** naar **Mexico**. Om kwart voor 8 zijn we bij de grens van Belize, alles moet uit de bus en we gaan lopend de grens over. Het gaat best snel, tot de verbazing van Heidi. Hier spreken ze Engels. De huizen zien er heel anders uit, een soort bungalows/caravans. We eten onderweg, het zou een soort brunch worden, maar dat valt tegen! En we moeten verschrikkelijk lang wachten. We rijden weer verder en komen rond 2 uur bij de grensovergang, ook hier weer alles mee en lopend de grens over, maar ook dit gaat wonderbaarlijk snel volgens Heidi. Aan de andere kant staat onze bus te wachten, helaas weer een kleintje zoals de eerste dagen. Dan een stukje rijden en weer eruit en dan lopend de grens over naar Mexico. Hier hebben we weer een tijdsverschil van een uur later. Rond half 5 zijn we bij ons hotel aan het **Meer van de Zeven Kleuren in Bacalar**. Als het mooi weer is kleurt het water in heel veel kleuren blauw. We zwemmen even in het meer en gaan met een groep eten in een goede pizzeria. Het regent en onweert heel hard als we naar het restaurant rijden. We eten heerlijk.



**Maandag 4 april:** Half 9 vertrek. Onderweg een korte stop. Rond kwart voor 12 komen we bij de **ruïnes van Tulum**. Het bijzondere aan deze tempelsite is dat het op een **12 meter hoge klif** staat aan de Caribische Zee. Ook hier lopen weer veel leguanen op het terrein. Het is de eerste site waar het heel druk is. Na ongeveer anderhalf uur gaan we verder naar **Akumal**, we lunchen aan het strand en daarna hebben we nog wat vrije tijd om te gaan zonnen en zwemmen. Hier zijn veel **schildpadden**, die zie je zo zwemmen. De tijd is te kort om te gaan snorkelen, maar het zwemmen en zonnen is ook al heerlijk. Om half

5 rijden we naar ons laatste hotel van deze reis in **Playa del Carmen**. Het hotel ligt 10 minuten lopen van het strand. 's Avonds eten we weer in het centrum.



**Dinsdag 5 april:** We hebben een vrije dag, maar zitten al bijtijds aan het ontbijt en gaan dan al rond 9 uur naar het strand, het is niet druk. We huren ligbedden en liggen de hele dag te genieten en zwemmen en lunchen lekker. 's Avonds hebben we met de hele groep ons afscheidsdiner op het strand. Het is lekker eten en gezellig. We geven Heidi met z'n allen een goed gevulde envelop en ik lees nog wat voor en bedank haar namens de groep.



**Woensdag 6 april:** We moeten om 1 uur vanmiddag klaar staan met onze bagage om naar het vliegveld te gaan. Dus we hebben nog de hele ochtend vrije tijd. We gaan dan ook al vroeg naar het strand en huren weer ligbedden, we zonnen en zwemmen nog wat en gaan dan om 11 uur terug naar het hotel, we douchen en stoppen de laatste spullen in de koffers en wachten op de bus die ons wegbrengt naar het vliegveld van **Cancun**. We vliegen eerst naar **Mexico Stad**, Heidi vliegt mee. Daarna vliegt zij door naar huis en wij moeten naar een andere terminal voor ons vliegtuig die ons naar **Amsterdam** vliegt. Een uur vroeger dan verwacht komen we donderdagmiddag rond 2 uur aan.

*Het was weer een mooie reis, we hebben weer veel mooie dingen mogen zien en beleefd. Het was een "volle" reis, mede dankzij de vaak wat lange reisdagen. De tempelsites waren mooi, de één was mooier dan de ander. De boottochten waren leuk. De hotels waren prima. Het was vooral heel bijzonder om te zien en te beleven hoe de bevolking de Paasdagen beleefd. En onze gids, Heidi, was verzorgend, gezellig en informatief. Verder waren alle reisgenoten fijne en gezellige mensen.*

En als laatste:

Voorbereiding op deze reis heeft ieder op z'n eigen manier gedaan; de één leest zich in en de ander totaál niet.

Allemaal waren we benieuwd hoe het in het "echie" zou zijn.

Mexico, Guatemala en Honduras elk land heeft zijn eigen rituelen, gewoontes, zijn eigen tradities, zijn eigen geld, waar we steeds weer aan moesten wennen, en zijn eigen cultuur.

Onze Heidi loodste ons door een wir war van straatjes naar leuke restaurantjes en leuke plekjes.

Sites met tempels hebben we veelvuldig bezocht, de één nog mooier dan de ander.

VAMOS(= we gaan, in het Spaans)

Activiteiten zoals boottochtjes, wandelen en beklimmen van vulkanen stonden op het programma Dan waren er natuurlijk ook de lange ritten, maar de chauffeurs hebben ons veilig en wel van A naar B vervoerd.

Indrukwekkend en heel bijzonder waren de processies en de prachtige vloerkleden tijdens de Pasen.

Ook hebben we veel vogels gezien, zoals papegaaien, toekans, pelikanen en de prachtige flamingo's.

Samenvattend was het een mooie reis, die veel indrukken heeft opgeleverd en thuis zullen we samen met onze families en vrienden kunnen terugkijken op een geweldige ervaring.

ADIOS(= daag, in het Spaans)

Heidi bedankt!

Theo en Carin de Groot